

Samen lezen 'Groene Theologie'



Binnen de kerken wordt veel aandacht besteed aan 'duurzaamheid'. Er zijn Groene kerken; vaak wordt Fairtrade koffie geschonken. Er wordt gecollecteerd voor milieuvriendelijke kooktoestellen in India. Op vele kerkgebouwen verschijnen zonnepanelen. Op deze praktische manier gebeurt in de kerken veel goeds t.b.v. een duurzame wereld.

De schrijfster, Trees van Montfoort, van 'Groene theologie' – het theologisch boek van 2019 – wil met haar boek echter dieper ingaan op wat de theologie kan bijdragen aan het maatschappelijk debat over duurzaamheid. Zij draagt bouwstenen aan voor een **ecothologie**. Zij stelt, dat het in de theologie tot nu toe vooral gaat om de mens en over de rol van de mens in het Koninkrijk van

God en in de wereld. Maar, zo stelt Van Montfoort, onze tijd heeft een meer omvattende theologie nodig. In de bijbel gaat het niet alleen over het verbond van God met de mens. Veel teksten spreken over de verhouding tussen God en alles wat er bestaat: mensen, dieren, planten, stenen, enz. Wat betekent het, dat God Schepper is van hemel en aarde? Op 6 maart 2021 hebben we Trees van Montfoort uitgenodigd om een lezing te houden over Groene theologie. In de komende maanden willen we met belangstellenden (hoofdstukken van) haar boek samen gaan lezen. Op 29 september komen we voor de eerste keer bij elkaar.

De gesprekskring(en) en de lezing worden georganiseerd door I&O van de PG's Eibergen-Rekken en Neede en de O&I van de PG Winterswijk.

De leiding van de gesprekskring(en) is in handen van ds. Jan Struijk en ds. Berdie Marsman.

Datum: Dinsdag 29 september 20.00 uur in de Huve

Opgave bij: Jacqueline Westhuis (jacqwesthuis@hotmail.com, 0545 472951)